



Het gebed van Jabes.
Jabes bad tot de God van Israël: Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad zodat ik geen pijn hoeft te lijden.
1 Kronieken 4:10

Herfst 2016

Er is Hoop.

In de zomerbrief maakten we al melding van een opknapbeurt van de bus. Zowel binnen als buiten. Helaas lukte het niet in de zomervakantie en in september stonden we nog met de oude bus op de markt. Daarna zijn we begonnen met het schilderen van de binnenkant. Alles heeft een kleur gekregen. De basis: muren en plafond zijn helder wit en de vloer is grijs geworden. Er zijn nieuwe banken in geplaatst met kussens in de kleur van het logo. Het paars komt terug op de muur van de keuken. Het is echt mooi geworden. Nu de buitenkant nog. Deze wordt ook geverfd en er komen nieuwe stickers op. We hopen dit deze maand te realiseren.

Er is Hoop-bus in de binnenstad.

Maandelijks staan we met de Er is Hoop-bus op de Markt. Dit jaar is dat nog op 18 november en op 16 december. Deze laatste datum valt gelijk met Kaarjesavond. Voor deze dag en avond hebben we de vergunning al weer binnen en we hopen voldoende medewerkers te vinden voor de avond. Als u op een van deze data in de stad bent, loop dan even binnen voor een kopje koffie. U kunt dan met eigen ogen de vernieuwde bus aanschouwen. En natuurlijk staan we altijd open voor een gesprek over moeilijke geloofs- of levensvragen, maar vooral praten we graag over Degene, die mens werd en als kind in onze wereld kwam om ons te redden: Jezus Christus.

City-Bijbels

Er zijn al tweehonderd bijbels uitgedeeld in de stad en inmiddels liggen er ook in de St-Janskerk. We hopen en bidden dat de mensen die ze ontvangen hebben er in zullen lezen en dat de Geest hen zal leiden, zodat ze zullen vinden.

Getuigenis

Cootje vertelt: 'De laatste keer kwam er een jonge knul in de bus om een uurtje mee te werken. Het enthousiasme straalde van hem af. Met heel veel liefde gaf hij iedereen die maar wilde een boekenlegger met de tekst 'God loves You'. Toen ik hem beter bekeek, zag ik dat hij in het verleden iets meegemaakt had. In ons gesprek werd dat ook duidelijk. Vanwege een auto-ongeluk had hij namelijk zes weken in coma gelegen. Hij werd door Jezus gered en uit de coma wakker. Vanuit de duisternis naar het licht. Het was een geweldige ervaring waardoor hij veel liefde gekregen heeft voor Jezus. Deze liefde werkt aanstekelijk. Laten wij ook weer terug gaan naar onze eerst liefde.

HOPE-link,

D.m.v. de HOPE-link gaan we mensen en groepen benaderen met de vraag of zij een stukje verantwoording willen dragen voor het 'er is hoop' werk. Hiervoor hebben we een document opgesteld. We hebben op dit moment de nieuwe groep benaderd die vorig jaar belijdenis heeft gedaan in De Oostpoort en we hebben contacten met 'Young woman aglow'. De contacten lopen. Als je dit leest en je mee wilt werken in HOPE-link dan kan je contact met ons opnemen.

Hartelijke groeten,
Cootje Been, Niek van de Wetering en
Greet Bosland