

Ps. 86: 6

Hoor mijn gebed, Heer, luister naar mijn smeken

Lente 2017



Sommige gebeurtenissen in ons leven doen ons vluchten naar God. De dochter van Cootje, verloor tijdens een skivakantie met de studentenvereniging 3 vrienden door een lawine. Dan roepen we net als David in deze psalm. Hoor mijn gebed, Heer. We kunnen ons voorstellen dat ook Jezus deze woorden gebeden heeft in Getsemane, toen angst en droefheid voor hetgeen komen zou, Hem overvielen. We mogen Jezus volgen in dit gebed als het leven moeilijk is. En altijd wordt het weer Pasen.

Paasontbijt

Evenals als vorig jaar wordt op tweede paasdag een paasontbijt georganiseerd voor duizend mensen. De organisatie is weer in handen van Irene Klein Haneveld en Ds Tanno Verboom is de gastprediker bij de viering. Op facebook staat een pagina: Paasontbijt Gouda 2017 en op de website Paasontbijt 2017 Dream or Donate kan men bijdragen aan de kosten. Ook kan men weer meehelpen met de bediening. Opgeven bij Irene. Aan iedere deelnemer wordt een Glossy van Het Nieuwe Testament uitgereikt.

Gokids

Ester Metselaar en Walter van Vliet zijn bezig met de organisatie van Gokids in Goverwelle voor het komende jaar. Het belooft een prachtig programma te worden met activiteiten vanaf juni tot december. Kidsclubs, vakantiebijbelweek en workshops. Jullie gaan er meer over horen in de zomerbrief. Wie wil meedenken en/of meewerken. We zoeken nog medewerkers.

Getuigenis

Afgelopen vrijdag stapte ik (Hanna) op een jongen van rond de twintig af. Ik bood hem een boekenlegger aan met een Bijbeltekst erop en vroeg hem of hij ook gelovig was. Hij reageerde positief en gaf aan dat hij katholiek was. Maar hij vertelde ook dat hij door omstandigheden de laatste tijd minder met het geloof bezig was. Toch was het geloof voor hem belangrijk en wilde hij er weer meer mee bezig gaan. Na hier over doorgesproken te hebben, bood ik hem het Lucasevangelie (in Bijbel in Gewone Taal) aan. Hij reageerde verrast, omdat hij zelf ook Lucas heet en nam het boekje mee naar huis. Bijzonder hè?! Bidt u mee dat hij erin zal gaan lezen en geraakt mag worden door Gods Woord?

Een jongen van rond de 15 jaar kwam langs en we hadden een mooi gesprek. Hij had veel vragen en n.a.v. het gesprek werd hem de Bijbelse boodschap steeds duidelijker. Als hij een volgeling van Jezus wilde worden moest hij vragen of Jezus met zijn Geest in hem wilde komen wonen. Dit wilde hij graag en zo vroeg hij of Jezus in zijn leven wilde komen. Laten we bidden dat dit prille geloof verder zal bloeien.

Kalender.

Voor de periode tussen Pasen en Pinksteren kunt u een kalender van het Evangelisch Werkverband bestellen bij Cootje. De kalender kost 3,95 en is verkrijgbaar op zondag 9 april na de diensten in de Oostpoort en bij Cootje op de Krugerlaan.

Spandoek.

De spandoeken voor Pasen zullen tussen 4 en 19 april hangen op de kop van de Kleiweg en op de kop van de Lange Tiendeweg

Financiën

Het jaarverslag van 2016 staat op de website. We hebben een positief saldo, maar aangezien de buitenkant van de bus nog geveerd moet worden, kunnen we wel wat extra's gebruiken. Wilt u ons ook dit jaar weer steunen met een gift en met uw gebeden.

De volgende data staat de bus in de binnenstad: **21 april, 19 mei, 9 juni en 15 sept.**

Hartelijke groeten,
Cootje Been, Niek van de Wetering en
Greet Bosland