



Ook trok een grote groep van mensen van allerlei

herkomst met hen mee, EXODUS 12:38a

De Uittocht.

Wat moet dat een prachtig gezicht geweest zijn. Zo'n heel volk dat op weg gaat, mannen, vrouwen en kinderen en veel vee. Je ziet het gebeuren en voelt dat ze met blijdschap op weg gaan. Ze gaan hun vrijheid tegemoet. Anderen die niet bij het volk hoorden, hebben ook die blijdschap gezien. Ze pakten hun boeltje bij elkaar en gingen mee op weg.

Het is een heel ander beeld dan de vluchtelingen die wij vandaag aan de dag op ons netvlies voorbij zien trekken.

Aan de andere kant hoop je dat er nu ook mensen zijn die onze blijdschap zien en met ons willen meegaan achter Jezus, onze Verlosser aan.

Daarom gaan we in deze weken ook weer het Goede Nieuws van Pasen uitdelen aan jong en oud. In de tehuizen en op de straat. Drieduizend boekjes met chocolade-eitjes worden uitgedeeld. En we hopen en bidden dat de mensen geraakt zullen worden als ze het boekje openslaan en Joh. 3: 16 lezen. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Laten we op weg gaan achter Jezus aan.

De Bus

We hebben alweer een paar keer met onze nieuwe bus op de markt gestaan. Hij is wat kleiner, maar zeker zo gezellig. Het is zeker de moeite waard om even langs te komen en eens binnen te wippen voor een kopje thee of koffie en een praatje. Onze evangelist Aard staat altijd voor de bus met een rebus die hij zelf maakt. B.v. deze. **Zonder Jezus geen toekomst of Jezus is de weg naar de Vader.** Er zijn altijd wel mensen die blijven staan om de rebus op te lossen en zo ontstaan soms mooie gesprekken. Ook de andere medewerkers hebben goede gesprekken. Er was een vrouw die zichzelf vergeleek met de overspelige vrouw in de Bijbel. Wat mooi is het dan dat je kunt vertellen dat zij aan de voeten van Jezus belandde en vergeving kreeg. Nog even terug naar het boekje over Pasen, het grote plan van God.

Wij mogen, elk met onze eigen talenten en gaven deelnemen aan het plan van God, namelijk dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Willen jullie nog meehelpen met de paasactie op Goede Vrijdag of op Tweede Paasdag geef je dan op per mail of bel even naar Cootje

De medewerkers van de bus wensen jullie allemaal,
Gezegende Paasdagen

Data bus: 29 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni.