



Jesaja 9 Vers 1

**Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.**

Winter 2016

Kaarslicht

Op vrijdag 16 december stond de bus weer in de stad. Het was ook de dag van 'Gouda bij Kaarslicht'. We stonden achter de Waag en hadden uitzicht op de levende Kerststal. Op de bus hadden we een poster geplakt. 'Volg de ster' stond erop.

Boekenleggers met deze afbeelding werden uitgedeeld en niet alleen die, maar ook een kalendertje voor 2017 en een foldertje met het kerstverhaal.

De tekst uit Jesaja gaat over 'Zij die in het donker wonen'. Ervaren we dat niet allemaal, in deze tijd van oorlog, bomaanslagen en slachtpartijen. Het is donker in deze wereld, maar we zien een schitterend licht. Een licht waar de apostel Johannes van zegt dat de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen. Niet in de tijd van Jesaja, niet in de tijd van Johannes en niet in onze tijd. 'Ik ben het Licht der wereld', zegt Jezus. Laten we de ster volgen en Hem die als kindje in ons midden gekomen is, aanbidden.



Houten kerstboom

Maarten van Nieuwkoop maakte voor deze dag een houten kerstboom. Een zestal jongeren vanuit de Oostpoort werkten mee deze dag. De mensen mochten een wens in deze boom hangen. Deze boom wordt op eerste kerstdag in de Oostpoort gezet en er zal voor deze punten gebeden worden. Naar aanleiding van de wensen volgden er vele gesprekjes en er werden wel 30 Citybijbels meegegeven.

Ontmoetingen, door Dyon Imandt

Twee vrouwen (moeder en dochter) liepen voorbij de bus en lazen: Er is hoop. Lachend kwamen ze naar de bus toe gelopen en vertelden dat de zool van de schoen van een van hen kapot was. Er is hoop, maar is er ook hoop voor de kapotte schoen van moeder? Maarten zette een stoel neer voor deze vrouw, liet haar zitten en ging er zelf tegenover zitten. Hij pakte zijn tas en haalde er dubbelzijdig tape uit. Zo zie je maar, er zijn mensen die overal op voorbereid

zijn! Met de tape werd de loshangende zool van deze vrouw weer gemaakt. Toen de schoen gemaakt was, wilden deze vrolijke vrouwen wel een wens ophangen in de kerstboom. Naast een wens schreef de vrouw ook een bedankje op. Na een gesprekje over het kerstverhaal, liepen de dames met een Citybijbel en een uitnodiging voor de kerstdienst in De Oostpoort op zak weer door.

Ja! ER IS HOOP, zelfs voor halve zolen!

Vier allochtone jongens liepen langs de wensboom en bleven even staan. De stoer geklede jongeren spraken Arabisch en Nederlands door elkaar. Na een kort gesprekje en wat vragen bleek dat deze jongeren pas 1.5 jaar in Nederland waren. Ze waren gevlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. Opeens werden de stoer uitziende jongens, jongens met een verhaal en een hart vol verdriet. De wensen voor vrede in Aleppo, vrede in Syrië en vrede op aarde werden opgeschreven en in de boom gehangen. Maar één jongen bekeek het van de andere kant. Hij pakte een papiertje en schreef de woorden: 'Bedankt Nederland' op. Recht vanuit het hart, zo op de boom geprikt. Toen was het even stil. Zowel bij die jongen als bij ons. Wat een dankbaarheid sprak deze jongen uit, met maar twee woorden!

Een nieuw jaar staat voor ons. Een jaar van hoop op zegen.
We wensen u allemaal Gezegende Kerstdagen en een hoopvol Nieuwjaar.

Cootje, Niek en Greet

