



***Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke,
onzichtbare en enige God, zij de eer en de glorie tot
in alle eeuwigheid. 1 Timotheüs 1:17***

Een prachtige lofprijzing

In deze pastorale brief geeft Paulus aan zijn geestelijke zoon richtlijnen voor het leiden van de christelijke gemeente. In het eerste hoofdstuk eindigt hij met een lofprijzing, nadat hij vertelt is dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te redden.

En ik, zegt hij, ik was de eerste over wie Hij zich ontfermde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Glorie aan God.

Verdrietig nieuws.

Op 25 april overleed onze buschauffeur, Jaap Knol op de leeftijd van 76 jaar.

Hij is op woensdag 2 mei begraven.

Cootje vertelt: 'Op 19 april ging ik op bezoek in het ziekenhuis. Wat was Jaap ziek. Met zwakke stem vertelde hij wat er allemaal gebeurd was, dat hij ingestort was en in het ziekenhuis belandde, waar acute leukemie werd geconstateerd. Toen naar de Ronse hof, maar na een dag weer terug met hoge koorts. De fysiotherapeut moedigde 'hem nog aan om oefeningetjes te doen, maar hij kon geen beker meer vasthouden. 'Wil je wat drinken? vroeg ik en ik haalde een bekertje sap voor hem en liet hem drinken. Daarna was het stil en ik zei: 'Zal ik met je bidden Jaap?' Na het amen zei hij: 'Zo dat geeft me weer moed.' Moed, als je zo ziek bent? Maar ik begreep het. Onze Hemelse Vader was erbij met Zijn Geest en samen met Hem kon hij het dragen. Ik ging weg met een bezwaard hart. Een week later werd hij thuisgehaald.

Alle jaren zorgde hij ervoor dat de bus bleef rijden. Hij was trouw en reed de bus altijd naar de plek waar wij hem wilden hebben. En hoewel ik altijd als ik hem belde een stem hoorde die zei: 'Dit nummer is niet in gebruik', belde hij altijd terug.

Een lege plek in de bus. Peter wist zich even geen raad. Waar werd er getankt? Hebben we een pasje? En als de motor stuk is of de accu hoe moet het dan? Allemaal vragen. Peter is in ieder geval bereid om zijn taak over te nemen en wordt nu onze chauffeur.

Ik wil de woorden van Irene Klein Haneveld aanhalen die zei: 'Een beetje een zonderling, maar een kind van God is thuisgehaald.

We danken Jaap voor alles wat hij voor 'Er is Hoop' betekend heeft.

De bus op de markt.

Op 17 mei stonden we weer op de markt. Deze keer zonder onze evangelist Aart Elbertsen die herstellende is. Ook hij is erg ziek geweest. We vragen u om voor zijn herstel te bidden, zodat hij zijn plaats onder ons weer in kan nemen.

We hadden op deze dag weer bijzondere contacten. Cootje ontmoette een klasgenoot van een van haar dochters. Ze werd op school erg gepest en op de middelbare school werd het nog erger. Ze vond het gezellig in de bus en werd aangeraakt door de liefde van Jezus. Cootje moest denken aan de tekst uit Matth. 22:9: Ga naar de kruispunten van de wegen en nodig allen uit die je daar aantreft.

Volgende data bus

21 sept, 19 okt, 16 nov en 14 dec. Gouda bij Kaarslicht.

Alphacursus. Start 17 september.

Wilt u danken en bidden voor het werk van 'Er is Hoop' in Gouda en als u de middelen hebt ons steunen met een gift.

Hartelijke groet van

Cootje Been, Niek van de Wetering en Greet Bosland

"Er is Hoop"-Gouda - Krugerlaan 161 - 2806 EG Gouda - tel. 0182 512028 - e-mail been.gouda161@gmail.com;

IBAN NL42 INGB 0005 5415 53 t.n.v. Stichting Open Huis te Gouda m.v.v. "Er is Hoop"

Websites: www.stichtingopenhuisgouda.nl en www.kerkingouda.nl